

BỒI HỒI TRONG CHIẾN THẮNG NĂM ẤY

SAU TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÃO 1975, BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỔNG HỢP HÀ NỘI THÔNG BÁO CHO SINH VIÊN CÁC KHOA VỀ TÌNH HÌNH CHIẾN SỰ NÓNG BỎNG Ở MIỀN NAM VÀ QUÁN TRIỆT TINH THẦN VÀO HỌC KỶ 2 CHUẨN BỊ GÓP SỨC THAM GIA CHIẾN DỊCH GIẢI PHÓNG MIỀN NAM MÙA XUÂN 1975...

■ PHÙNG QUỐC THANH

C húng tôi rất vui mừng, nhất là nhóm sinh viên con cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, ngày đêm mong ngóng ngày trở về quê hương...

Ngày 10/3/1975, quân đội ta mở màn chiến dịch Tây Nguyên bằng trận thắng vang dội giải phóng Buôn Ma Thuột, đến cuối tháng 3/1975 hàng loạt tin vui chiến thắng từ Gia lai, Kon tum, Đà Lạt dồn dập tràn về... Và từ ngày 25/3/1975 trở đi, mỗi ngày quân dân ta lại giải phóng 1 tỉnh suốt dải miền Trung.... Khắp phố phường Hà Nội và cả trên các giảng đường Đại học Tổng hợp Hà Nội đều hướng về miền Nam đang hùng hục khí thế tiến công

dành toàn thắng.

Ngồi học trên giảng đường tôi vừa nghe giảng bài mà tâm trí vẫn còn đang dõi theo tình hình chiến sự và ngâm thốt lên sung sướng: "Sắp được về đất mẹ, xứ Huế thân thương theo nhịp bước quân đi rồi!" ...

Ngày 29-3, toàn bộ tàn quân nguy chạy ra phía Biển Đông bị pháo tầm xa của ta khống chế các cửa biển, bộ binh ta đánh chiếm thành phố Đà Nẵng, tạo đà mở rộng vùng giải phóng miền Nam. Chiến dịch Đà Nẵng đã tiêu diệt toàn bộ quân đoàn I, quân đoàn thiện chiến nhất của quân nguy, tiến công không cho 100





ngành binh lính và tàn quân ngụy rút về co cụm tại Sài Gòn... Ngày 7/4/1975 Bộ Tổng tư lệnh chỉ đạo các cánh quân tiến lên theo chỉ thị của Quân ủy Trung ương: "thần tốc thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa".

Ngày 12/4/1975 sân trường Đại học Tổng hợp Hà Nội tại 334 đường Nguyễn Trãi sôi động hẳn lên vì có lệnh tổng động viên toàn quốc, tôi đang đứng trong nhà xe thì Nguyễn Lê Khâm sinh viên Khoa Địa lý K18 vỗ vai nói: "Tớ và cậu có danh sách nhập ngũ vào Nam rồi". Tôi ngạc nhiên vì sung sướng. Mấy ngày sau, ba tôi động viên: "Ba má rất tự hào khi con lên đường giải phóng miền Nam. Ba đang cùng lãnh đạo Ban Tuyên huấn Trung ương tập trung tuyên truyền cho giải phóng miền Nam mà con nhập ngũ đợt này là góp phần cho ba hoàn thành nhiệm vụ đó".

Sáng hôm sau toàn thể giáo viên và sinh viên đến trường xem danh sách khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự tại

tầng 2 cantin tập thể nhà G khu Thương Đình. Lớp Vật lý K18 chúng tôi có 6 bạn là Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Phùng Bảo, Hà Danh Long, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Lê Thanh, Ngụy Hữu Chí và tôi - Nguyễn Minh Tâm. Bạn Ngụy Hữu Chí là con trai của Giáo sư Hiệu trưởng Ngụy Như Kontum. Tôi và Ngụy Hữu Chí cùng là con em gia đình miền Nam tập kết ra Bắc nên chơi thân với nhau từ lâu. Khi nhập ngũ chúng tôi ở cùng đơn vị C50, khi ra quân về trường học tiếp thi lại cùng lớp.

Ngày 19/4, Ban Giám hiệu đã tổ chức lễ tiễn giáo viên và sinh viên ĐHTHNN nhập ngũ ngay tại sân trường. Chúng tôi mặc quân phục, khoác ba-lô và lên 5 xe quân sự về tập kết tại sân bay Bạch Mai thuộc sư đoàn F373, quân chủng Phòng không Không quân...Thế là cuộc đời quân ngũ của chúng tôi bắt đầu từ đây. Sáu sinh viên lớp Vật lý K18 được điều về Binh chủng Ra đa, bạn Nguyễn Lê Thanh, Ngụy Hữu Chí và tôi về C33, bạn

Nguyễn Việt Hùng, Hà Danh Long và Nguyễn Phùng Bảo về C40, cùng hành quân vào miền Nam ngay. Còn 50 giáo viên và sinh viên các Khoa Toán, Hóa, Văn, Sinh, Sử, Địa được điều về các đại đội khác là C16, C23, C30, C31 đóng quân khắp mọi miền đất nước...

Ngày 26/4, Bộ Tổng tham mưu quyết định tăng cường lực lượng vào chiến trường miền Nam, đánh chiếm các sân bay, tiếp quản, thu hồi máy bay và các thiết bị kỹ thuật của không quân địch, phục vụ chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn ngay trong năm 1975...

Sáng 29/4/1975, chúng tôi đang tập trung ở sân bay Bạch Mai thì nhận lệnh của đại tá Tư lệnh Binh chủng Ra đa - Bùi Đình Cường, đích thân chỉ huy cuộc hành quân thần tốc bằng chuyên cơ IL-18 tăng cường cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đến 16 giờ cùng ngày các chuyên cơ IL-18 tăng cường chở 2 đại đội Ra đa C33 và C40 chúng tôi bay từ Hà Nội vào hạ cánh tại sân bay Đà



Năng. Hành trang ra trận của những lính cậu khoa Vật lý Đại học Tổng hợp HN là ba lô con cóc, khẩu súng AK, lá cờ đỏ sao vàng và sơ đồ mạng Ra đa để tiếp quản các sân bay vùng mới giải phóng ở miền Nam, thu hồi khôi phục các đài trạm Ra đa quân sự của Mỹ nguy hại vụ tác chiến dẫn đường và cảnh giới cho không quân Việt Nam...

Sau 3 giờ bay thẳng đoàn chuyên cơ lần lượt hạ cánh xuống phi trường Đà Nẵng. Chúng tôi hồi hộp lắm, khi cánh

cửa máy bay vừa bật mở thì bạn Nguyễn Phùng Bảo cùng lớp Vật lý K18 đã chạy lên cầu thang đón, tôi ngạc nhiên hỏi ngay: "Cậu vào lúc nào mà sớm trước tớ hả?". Bảo cười to: "Tớ bay sáng nay cũng chuyên cơ này, bây giờ đóng quân trong sở chỉ huy". Nói rồi Bảo được thể vênh mặt thuyết minh luôn về căn cứ không quân Đà Nẵng khổng lồ này cứ như đã từng tham chiến ở đây lâu lắm rồi... Bảo nhập ngũ được 3 năm, hoạt động sôi nổi, lập nhiều thành tích, sau đó được cử đi học sĩ quan khối Hiệp ước

Vácava tại Ucraina, khi tốt nghiệp về nước công tác liên tục tại Học viện Kỹ thuật Quân sự, hiện là đại tá giáo sư tiến sĩ chuyên ngành ra-đa Bộ Quốc phòng

Xuống sân bay Đà Nẵng chúng tôi đóng quân ngay tại sở chỉ huy không quân liên hợp do Trung đoàn 36, Sư đoàn 2 quân ta đánh chiếm từ ngày 29/3. Toàn đơn vị mắc võng nghỉ luôn trong phòng điều hành tác chiến không lực Hoa kỳ. Khắp nơi ngổn ngang quân trang, quân dụng và thiết bị kỹ thuật mà



quân Mỹ nguy vừa rút chạy để lại. Trên đường băng còn đầy đủ các loại máy bay chiến đấu A37, F4E, UH-1A, C130 và L19 đậu khắp nơi... Chúng tôi men theo khu gia binh ra cổng hậu xem tình hình thế nào...Thật vui khi thấy cuộc sống vẫn diễn ra sôi động mà bình yên sau những ngày khói lửa vừa qua đi. Trên đường phố hầu hết là bộ đội và dân quân tự vệ đang giữ gìn trật tự và thu dọn chiến lợi phẩm vương vãi trên khắp phố phường. Mọi thứ đều mới lạ với chúng tôi, những sinh viên còn non

choẹt, chưa từng bước chân ra khỏi ngưỡng cửa nhà trường. Một cảm xúc rất lạ dâng trào trong lòng chúng tôi, những chiến sĩ sinh viên Hà Nội...

Cùng thời điểm này, Tiểu đoàn Ra đa chiến trường D8 vào Nam từ ngày 20-3/1975 theo đường Trường Sơn đang tiếp cận vùng giải phóng Tây-Bắc Sài Gòn. Dẫn đầu là đại đội C23-D8 đang tiến về cầu phía cầu Bà Chiêm (Tây Ninh), cách Sài Gòn 80km. Ngày 28-4-1975, các chiến sĩ C23- D8 đã phát sóng phủ kín 24/24 giờ, phát hiện cảnh giới 45 tốp máy bay địch và hỗ trợ dẫn đường Phi đội Quyết thắng F5E không quân ta cường kích trận tuyến Phan Rang-Tân Sơn Nhất và ném bom đánh phá Dinh Độc lập thắng lợi. Ngày 29/4/1975 Tiểu đoàn D8 tiếp tục phát sóng hỗ trợ Chiến dịch Hồ Chí Minh, phát hiện 118 tốp máy bay địch của lực lượng nguy quân đang hoảng loạn tháo chạy, đánh dấu thời điểm hấp hối của chế độ Sài Gòn đã điếm.

8g sáng ngày 30/4/1975, tôi đang theo dõi thông tin về Tiểu đoàn D8 phát sóng cảnh giới 53 tốp máy bay địch quanh khu vực Sài Gòn rồi im bật thì bỗng lại nghe hàng loạt tiếng súng nổ khắp 4 bề thành phố...Linh cảm người lính cho tôi biết: "Sài Gòn đã giải phóng, miền Nam đã sạch bóng quân thù" ...

13g00 ngày 30/4/1975, hai đại đội C33 và C40 nhận lệnh hành quân gấp từ Đà Nẵng vào Sài Gòn cho kịp tiếp quản sân bay Tân Sơn Nhất theo đúng chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Tư lệnh Phòng không Không quân, thu hồi toàn bộ các đài trạm Ra đa, viễn thông của không quân địch sau chiến dịch Hồ Chí Minh. Riêng Bộ Tư lệnh Binh chủng Ra đa chỉ đạo quy hàng và sử dụng toàn bộ binh lính nhân viên nguy ra trình diện quay lại khôi phục các sân bay, tận dụng máy bay, ra đa, vũ khí và thiết bị kỹ thuật của địch vào tác chiến. Binh chủng

Ra đa điều động ngay đoàn xe quân sự Graz gồm 6 chiếc chở chúng tôi cơ động theo đường Một đi dọc dải đất ven biển miền Trung suốt 2 ngày đêm, cùng các quân binh chủng khác nườm nượp tiến về Sài Gòn giải phóng. Dọc đường hành quân, chúng tôi đi qua những căn cứ quân sự Mỹ nguy còn vương khói lửa như Trảng Bom, Hồ Nai, Dầu Giây, Biên Hòa, cửa ngõ Sài Gòn. Đại tá Tư lệnh đi xe com-măng-ca dẫn đầu đội hình quay lại nhắc nhở chúng tôi chỉnh đốn quân trang quân phục và giương cao ngọn cờ giải phóng trong tiếng hò reo của quần chúng nhân dân đứng hai bên đường vẫy chào cờ hoa. Lần đầu tiên trong đời tôi sung sướng được chúng kiến thời khắc non sông thu về một mối và sức mạnh hùng cường của quân đội ta trong niềm vui toàn thắng.

Đúng 10g30 phút ngày 1/5/1975 đoàn xe Ra đa chúng tôi tiến vào nội thành Sài Gòn tập kết tại cổng Phi Long, sân bay Tân Sơn Nhất, rồi đóng quân tiếp quản đài Ra đa không quân C40.

Đứng trên mảnh đất Sài Gòn những ngày đầu giải phóng chúng tôi bồi hồi xúc động và tự hào vì đã thỏa ước nguyện ra trận, được tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam mùa xuân 1975. Những chiến sĩ sinh viên Đại học tổng hợp Hà Nội hiểu rõ giá trị của cuộc sống hôm nay, biết trân trọng quý giá những cống hiến hy sinh của đồng chí đồng đội và sẽ không bao giờ quên!

Đã hơn 40 năm qua, cứ vào dịp 19/4 là nhóm sinh viên Đại học Tổng hợp Hà Nội nhập ngũ chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975 chúng tôi vẫn tập trung ôn lại kỷ niệm hào hùng đã qua, cùng nhắc nhau sống tử tế, thương yêu đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và công tác...